

VERA

Det är tisdag och Vera har precis kommit hem från fotbollsträningen. Snart är det kvällsmat men hon hinner slappa på sitt rum en stund först. Hon ligger med mobilen i sängen och chattar med Sara. Sara går i samma klass som Vera och är också med i fotbollslaget. De pratar om matchen de ska spela på söndag och om Saras marsvin som heter Bosse och är alldeles supergullig.

Plötsligt får Vera en snap från nån hon inte känner igen. Hon öppnar meddelandet, men stänger det snabbt igen. Nån har skickat en bild på en snopp till henne! Det känns både pinsamt och äckligt. När mobilen plingar igen vågar hon inte titta vad det är. Tänk om det skulle vara fler bilder!

När mamma kommer hem äter de köttbullar och makaroner till kvällsmat. Mamma frågar hur skolan varit, hur fotbollen gick och om hon har några läxor. Men Vera har svårt att tänka på något annat än den äckliga bilden i mobilen. Hon tänker så mycket på det att hon är nära att ta senap i stället för ketchup på köttbullarna.

Hon skulle vilja berätta för mamma om bilden och fråga vad hon ska göra. Men tänk om mamma säger att hon inte får använda Snapchat längre? Då kommer hon inte kunna chatta med Sara. Och hon kommer inte kunna följa sina favoritartister. Vera bestämmer sig för att inte berätta något för mamma.

Vera tittar inte på sin mobil på hela kvällen. Hon har gömt den under en bok på skrivbordet men hör ändå hur den plingar ibland. Varje gång tänker hon på den där äckliga bilden. Till slut tar hon på sig hörlurarna och sätter på Taylor Swift för att slippa höra mobilen. Först när hon vaknar dagen därpå kollar hon på meddelandena. Hon känner sig nervös, men det är bara Sara som har skrivit. Vilken tur!

I skolan frågar Sara varför Vera inte svarat när hon skrivit till henne. Vera vet inte vad hon ska säga. Det känns jobbigt att prata om bilden. Men egentligen hade det varit skönt att fråga någon om hur hon ska göra. Får man verkligen skicka såna bilder till en 14-åring? Vera funderar på vem hon skulle kunna prata med om det här.